

Vraag het aan Morya



Wees liefdevol tegenover jezelf

“Een groot probleem bij mensen is dat ze verkeerde gedachten hebben over zichzelf. Dat ze alleen maar zwarte gedachten hebben en gedachten als: ‘het zal niet goed zijn en dit is niet goed en dat is niet goed’; en dat ze niet liefdevol zijn tegenover zichzelf.

Elk mens zou moeten beginnen met zichzelf graag te zien en de liefde te zien die er in zijn eigen hart is en de mogelijkheid aan liefde die hij in zich draagt. Wanneer je leert jezelf graag te zien en tot uitdrukking te brengen, dan kan je dat eveneens voor anderen.

Je moet weten dat je recht hebt op liefde en dat je de kracht van de liefde kan ervaren in je eigen hart en dat je met liefde moet kunnen leven, ook ten opzichte van anderen. Maar dat leer je dan.

Heb geduld met jezelf als je niet onmiddellijk de weg vindt daarin, en veroordeel jezelf niet. Vraag! Als je liefde wil, vraag liefde. Als je vooruit wil gaan, vraag dat Ze je steunen om vooruit te gaan.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and stylized.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”
(uit hoofdstuk 4: ‘Je denken omvormen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 468

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


